

## Kortessem

## Jos Punie en Gène Nicolaes van de Heemkundige Kring Kortessem vertellen hun verhaal.

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op [onderderadar.be](http://onderderadar.be).

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

“Een tragisch ongeval teistert Kortessem op 2 december 1944. Jefke Adriaens rijdt die ochtend nietsvermoedend naar de school en de catechismus. Onverwachts moet hij in de gracht duiken waar zijn longen fataal scheuren door de kracht van de ontploffing van een V1-bom. Niet veel later valt er een tweede bom ...”

[onderderadar.be](http://onderderadar.be)



# onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Kortessen, V1-bommen



1945

2020