

Bilzen

Naast alle herinneringen liet WO II ook heel wat sporen na in het Limburgse landschap. Bunkers, loopgraven, vliegvelden, ... Allemaal overblijfselen in het Limburg van vandaag. Soms zichtbaar, vaak verborgen.

Duik mee onder de radar en speur naar sporen uit WO II! Samen met het provinciebestuur van Limburg geef je een stem aan de stille getuigen van de oorlog. Dit doe je door je eigen verhaal, foto's of filmpjes toe te voegen in de oplaadmodule op onderderadar.be.

Je ontdekt er bovendien allerhande verhalen van andere Limburgers.

David Stulens, metaaldetectorist, doet zijn verhaal.

“Er vertrokken 12 Bristol Blenheim bommenwerpers van het 15de Squadron Royal Air Force vanop de luchtmachtbasis van Alconbury. De piloten hadden als opdracht de bruggen over het Albertkanaal bij Maastricht te vernietigen om de Duitse opmars te vertragen. Van de 12 toestellen stortten er zes neer. Drie van de zes bemanningsleden kwamen om en rusten op de begraafplaats in Munsterbilzen.”

onderderadar.be





onder de RADAR

Zoek mee naar sporen uit WO II



Bilzen, crash Britse
bommenwerper

1944

2020